

# OVER DE OUD-WEZENBOND EN DE WEZEN-VRIENDEN

door Fernand IMBO

Deze bijdrage handelt niet over de geschiedenis van de wezenzorg in Geraardsbergen. Toestanden zoals in *Les Misérables* (Victor Hugo, 1802-1885) of in *Oliver Twist* en *David Copperfield* (Charles Dickens, 1812-1870) zijn hier alleszins niet aan de orde...

Dit jaar bestaat de oud-wezenbond 75 jaar, terwijl de aanleunende basketbalclub *Wezen-vrienden* haar gouden jubileum viert. Hier volgt een historische flash van deze twee verenigingen.

## OUD-WEZENBOND

Sinds jaren worden in Geraardsbergen geen weeskinderen meer opgevangen in het kader van een speciaal voor hen bestemd tehuis. Maar zelfs de eerste jaren na de tweede wereldoorlog was het weeshuis van de COO\* nog goed bevolkt.

Het was in het jaar 1926 dat enkele Geraardsbergse weeshuisverlaters de koppen bij mekaar staken om

een vereniging van oud-wezen uit de grond te stampen. Bedoeling was een band te bewerkstelligen tussen de ouderen die het weeshuis achter de rug hadden en de jongeren die er nog verbleven. De nieuw opgerichte vereniging werd officieel **Oud-Wezenbond van Geraardsbergen** geheten. Als eerste voorzitter treffen we Frans de Lil aan. Hij werd geassisteerd door bestuursleden Alice de Lil, B. van Brakel, F. van de Brempt, F. van de Maele en P. van Neste. De pas opgerichte vereniging wou niet een geïsoleerd bestaan kennen en sloot daarom aan bij de *Landelijke Wezenbond van België*. Ten einde financiële middelen voor de werking te genereren, werden allerlei initiatieven genomen zoals Vlaamse kermissen of *fancy fairs* die toen zeer in trek waren.

Elke actieve vereniging, die deel uitmaakt van een ruimer grensoverschrijdend verbond, droomt ervan vroeg of laat (liever vroeg dan laat!) geselecteerd te

worden voor de organisatie van een gouddag van dit verbond. Welnu, deze eer viel (voor het eerst?) in 1938 te beurt aan de *Oud-Wezenbond van Geraardsbergen* die optrad als gastheer voor het 39<sup>ste</sup> Landelijk Congres.

Op 29 mei 1977 had een dubbele feestviering plaats, namelijk het gouden jubileum van de *Oud-Wezenbond van Geraardsbergen* en het zilveren jubileum van de basketbalclub *Wezen-vrienden*. Ter gelegenheid van deze jubileumvieringen werd in de feestzaal Plaza (gelegen in de Ouden-aardsestraat) een serieus banket aangereicht. Terloops, sinds enige tijd waren in Geraardsbergen al geen weeskinderen meer gehuisvest.



## WEZEN-VRIENDEN



In 1952 -toen verbleven er nog weeskinderen in het hospitaal- ontstond uit de Oud-Wezenbond een nieuwe vereniging die zich uitsluitend met actieve sportbeoefening zou bezig houden. De keuze viel op basketbal onder de naam *BBC Wezen-vrienden*. De mannen van het eerste uur waren Gustaaf en Leon De Vos, Kamiel De Turck, Romain en Urbain De Nolin, Emiel Wicheleer, Richard Maudens, Roger Prové, Jules Haegeman, Georges De Vos, Leopold Roman, Marcel Prové en Alice De Nil.

Net als de meeste verenigingen kende ook deze door de jaren heen ups en downs. Vandaag is de *BBC Wezen-vrienden* de enige nog levendige basketbalclub

in Geraardsbergen en speelt nu in eerste provinciale. Zaterdag 4 mei a.s. wordt een memorabele dag voor de BBC Wezen-vrienden want dan vieren ze hun gouden jubileum, met o.m. eucharistieviering, ontvangst op het Stadhuis, onthulling van Manneken-Pis gekleed als basketter, en galadiner.

\* COO staat voor *Commissie van de Openbare Onderstand*. De COO is de voorloper van ons huidige OCMW.



Op het Geraardsbergse stadhuis werden bestuur en leden van Wezenbond en Basketballclub De Wezenvrienden ontvangen door schepen Noël De Vleeschauwer. Tal van verdienstelijke bestuurslui en spelers mochten een geschenk in ontvangst nemen, waarna een dankwoord werd uitgesproken door de h. Georges De Vos. V.G.

N.a.v. de jubileumvieringen 25 jaar geleden werden bestuursafgevaardigden ontvangen op het Stadhuis. Op de foto ziet men o.a. Georges de Vos, een van de medestichters van de Basketballclub Wezen-vrienden, bij zijn gelegenheidstoespraak.)

Bronnen:

- Priv-archief
- De Vaandrig nr. 24, 11 juni 1977