

# Zowat 150 jaer geleden las men in... (65)

Marc VAN TRIMPONT

## Gazette van Geerardsbergen

**In nr.206 van 19 september 1847:**

De dood komt hier op eene zoo spoedig als onvoorziene wyze eenen onzer voornaemste en verdienstelykste stadsgenoten weg te rukken, een man die door lang bewezene diensten, hooge kunde, voorbeeldige belangloosheid, de algemeene achting had verworven, en wiens verlies door al zyne medeburgers zeer betreurd wordt. De heer Benedictus De Ruyter, zondag 12 dezer, ten vyf ure 's morgens door eene beroerte aengetast, is den zelfden dag omtrent 2 ure namiddag overleden, in den ouderdom van 61 jaren en 4 maenden.

In de verschillende ambten welke hy tydens zyn leven bekleedde, onderscheidde hy zich bovenal door zyne regtveerdigheid en onafhankelykheid zyns karakters; daerby onpartydig, dienstvaerdig, menschlievend en rondborstig, muntte hy bovendien uit door de verscheidenheid zynr kennissen, vooral in de fraeye kunsten en letteren, aen welke hy zyne jeugd byzonder had toegewyd, en die hy gedurende zyn gansche leven beoefende.

Zie hier het beknopt verhael der openbare diensten door hem aen onze stad bewezen:

Den 24 November 1820 werd hy door het kiescollege als lid van den stedelyken raed aengesteld, maer legde die bediening den 9 November 1822 neder, ten gevolge van een uitleggend koninklyk besluit van 23 april 1822, als strydig zynde met het ambt van ontvanger van

het weldadigheidsbureel hetwelk hy alsdan waernam, vervulde die laetste bediening gedurende 3 jaren, zag van dezelve af om zich naer Amerika te gaen vestigen, waer hy slechts enkele maenden by zynen broeder M. Jan de Ruyter, handelaer aldaer, verbleef en kwam in zyne geboortestad terug, zich niet hebbende kunnen aen de luchtstreek van dit werelddeel gewinnen.

Met de omwenteling werd hy op 27 October 1830 door de keuze zynr medeburgers tot tweeden schepenen verheven, en met de instelling der burgerwacht als kapitein van den 2e ban gekozen. Hy legde zyne magistraetsbediening in den aenvang van October 1831, na den aftogt van het hollandsch inrukkingsleger, neder. Den 22 derzelfde maend werd hy tot lid van den raed gekozen, den 14 july 1836 nogmaels herkozen, en den 19 Augusty daerna by koninklyk besluit tot eersten schepen benoemd. Hy bekwam op zyne vraeg den 18 February 1840, van die bediening zyn eervol ontslag, en verliet onmiddellyk nadien zyn ambt als raedslid.

Den 4 January 1835 werd hy andermael ontvanger van het armbestuer genoemd, van welke bediening hy naer weinige maenden nogmaels afzag, in het verkeer gedacht dat dezelve als nog met zyne municipale functie tegenstrydig was, verkiezende het mandaet zynr medeburgers te vervullen, en zich aen de verdediging der gemeentebelangen toe te wyden, liever dan by voortdoring het bezoldigde ambt van ontvanger uit te oefenen.

Tot die bovengenoemde verkieslyke fonctien werd hy telkens door de grootste meerderheid der stemgerechtigden verheven, en zyne aftreding is hier met algemeen ongenoegen aenzien geweest.

Zyne bekwaamheid in de teekenkunst had hem by de instelling onzer academie van teeken- en bouwkunde, in 1821, reeds tot bestuerder, en vervolgens tot onderpresident der commissie doen benoemen, welke plaets hy vervulde tot in February 11. en bewees dus gedurende meer dan 25 jaren aen dit nuttig gesticht, onwaerdeerbare diensten zoo door zyne kennis in dit kunstvak als door zynen onvermoeyelyken en verlichtten yver voor de fraeye kunsten.

Zyne gedachtenis zal lang in het geheugen der Geerardsbergenaren blyven.

A.B.

Zondag namiddag is de heer Sadones, de dubbel gekroonde in den pryskamp te Leuven, waervan wy in ons vorig nummer gewaegd hebben, door de maetschappyn van Tael- en Letterkunde en die van Toonkunde, Cecicila, waervan hy deel uitmaekt, op eene plechtige wyze hier ingehaeld geweest. DE burenen hadden hunne huizen met vlaggen, wimpels en opschriften versierd; des avonds had eene glansryke verlichting plaets en de maetschappy Cecilia heeft hem eene luisterlyke serenade gegeve.

(Wordt voortgezet)