

Lichtgewicht bokser ETIENNE BOGO de bokser met de harde linkse

Dirck SURDIACOURT

Er is een tijd geweest dat het boksen in Geraardsbergen tot de meest populaire sporten behoorde en voor de nodige ontspanning zorgde. Vooral met de gebroeders Delannoit had de stad enkele vaste waarden en met Cyriel Delannoit, een bokser met internationale allure. Aalst kende zijn Aalstersche Boks-Club, A.B.C. en Geraardsbergen zijn Central Boxing Club. Een andere jonge beloftevolle bokser en vriend van Cyriel Delannoit is Etienne Bogo, misschien beter bekend als 'Taxi Bogo'.



Etienne Bogo (Familielocumenten E. Bogo – I. Maudens)

Het familienest

Vader Adhemar is mijnwerker. Amper 21 jaar oud, trouwt hij op 12 oktober 1923 met de eenentwintigjarige Irma Vander Roost. Pas in maart 1928 wordt hun eerste kind Irène geboren. Het jaar daarop, op 11 oktober 1929, hun eerste zoon Etienne. Nadien volgen Marcel (1932), Iliane (1933), Odette (1936), Jeannine (Onkerzele, 1943) en Jacqueline (Ukkel, 1953).

Het gezin verhuist in april 1948 naar de Vierwindenstraat nr. 16. Jarenlang een vergeten straat – de ene zijde Geraardsbergen, de andere zijde Onkerzele – en niet onmiddellijk het toonbeeld van deftigheid: kleine werkmanshuisjes, een straat zonder riolering met een aarden wegdek waar de bewoners in de winter de 'skraboeln' ⁽¹⁾ uit de Leuvense stoof uitstrooien om toch een droge voet te hebben. Waar de kleine kinderen op straat spelen, met modder kokkellen en de vieze brij uit smerige potjes lepelen. De enkele gezinnen zijn er arm, maar rijk aan kinderen. Enkele huizen verder, in het nr. 20, woont de familie Delannoit met elf kinderen. Onder hen de boksende broers Robert, Cyriel, Etienne, Edgar en Jean Delannoit, allemaal gebeten door de boksmicrobe. Het is in die periode dat Etienne via de zonen Delannoit in aanraking komt met het boksen.

Boksen uit armoede

Etienne Bogo is uit armoede met boksen begonnen om een fiets te kunnen kopen ⁽²⁾. Zijn grote voorbeeld, Cyriel Delannoit, die intussen in de boksweld al naam heeft verworven, doet de jonge Bogo

⁽¹⁾ J. COPPENS, *Den Dikken van Giesbaergen, Verklarend Woordenboek van het Dialect van Geraardsbergen*, Gramaye-reeks 5, Geraardsbergen, 2010, p. 318.

⁽²⁾ Interview met Irène Maudens, zijn weduwe, juni 2013.



De clubleden (s.d.) van de Central Boxing Club Geeraardsbergen. Uiterst rechts staat Etienne Bogo, de kleinste van de groep. (Foto, Studio Beys) (Familedocumenten E. Bogo-I. Maudens)

dromen van een betere toekomst en van het grote geld. In 1947 sluit hij zich aan bij de *Central Boxing Club Geeraardsbergen* en dus ook bij de overkoepelende *Koninklijke Belgische Boksbond* (K.B.B., later K.B.B.B.). Hij vecht in de gewichtscategorie lichtgewicht. ⁽³⁾

Central Boxing Club Geeraardsbergen

De *Boxing Club Centraal* wordt in 1942 opgericht. ⁽⁴⁾ De jongens trainen op de zolderverdieping van de stadsschouwburg Sint-Adriaan in de Steenstraat. In de beginjaren is de voorzitter een zekere Denis of De Nys, een kleermaker uit Lessen. Alfons Van Herzeele, een scheepskok geeft de bokslessen en oefen-trainingen. Vice-president is Robert Van Liefferinge. Onder de bokkers

vinden we onder meer Huwé, weltergewicht, Robert Paeleman als lichtgewicht en Cyriel Delannoit en Maurice Steppé als welters. De club is succesvol. Onder hen vinden we ook Marcel Van Wayenberghe (Kid Maco) Oscar Bruylandt en Etienne en Edgard Delannoit, Gilbert De Rouck en Robert Detaye. ⁽⁵⁾

De kampen

Tijdens de week vult Bogo zijn oefen-trainingen aan met het zware werk op de steenbakkerij van aannemer François Baert waar hij al van zijn 14 jaar als steenbakker werkt. Een van zijn eerste kampen bokst hij in 1947 in Aalst waarvoor hij een medaille krijgt als aandenken aan de kampioenschappen. In 1948 bokst hij in de Handelsbeurs tijdens het boksgala Antwerpen - Gent op 26 februari. ⁽⁶⁾

In 1949 is de negentienjarige Bogo voldoende getraind om zijn eerste officiële kamp te boksen bij de liefhebbers. Dat gebeurt in Geeraardsbergen op 16 januari 1949 tegen weltergewicht Eugène van Eetvelde, alias Kid Eugène. Lichtgewicht Bogo wint deze kamp op punten. Een maand later, op 13 februari wint hij opnieuw te Geeraardsbergen met ko tegen lichtgewicht Julien Tratsaert. Ook tegen Constant Pringels in Lokeren op 25 februari wint hij op punten. Van mei tot en met september wordt er niet gebokst. De eerstvolgende kamp vindt in Kortrijk plaats tegen Van Dorpe. Opnieuw wint hij op punten maar in dezelfde maand verliest hij tegen Oscar Alvarez en vedergewicht Eugene Servais (echte naam Eugene Hubrecht).

⁽³⁾ Bokkers vechten in gewichtscategoriën. Dat betekent dat alle boksmatches worden voorafgegaan door een weging, vedergewicht (55-57 kg), lichtgewicht (58-60 kg), lichtweltergewicht (61-64 kg), weltergewicht (65-69 kg).

⁽⁴⁾ <http://www.komlamour.be/page6.html>, juni 2013. Na de *Central Boxing Club* wordt een nieuwe club, 'de Punch', opgericht op de Markt, in het café van vader en moeder Delannoit.

⁽⁵⁾ F. HANDIJKORIER, R. RICOURI, *Cyriel 'Tarzan' Delannoit, De man die Cerdan versloeg*, 1991, p. 35-36.

⁽⁶⁾ Familedocumenten, E. Bogo - I. Maudens, twee medailles. Handelsbeurs van Gent of Antwerpen? Is ons niet bekend.



Etienne Bogo (Famiedocumenten E. Bogo - I. Maudens)



AAN IEDER ZIJN BEURT...
Cobe (Kortrijk) heeft zijn tegenstander Bogo voor de vierde maal naar de planken gehaald. In de 5e ronde zou Bogo dit zeer bewogen gevecht opgeven. In de tweede ronde werd hij zelf voor acht gevloerd maar zette nadien een prachtige en zegevierende reactie in. Cobe is een bokser die te volgen is want hij slaat - juist -.

Krantenartikel Bogo tegen Cobe. Bogo moet opgeven in de vierde ronde. (Famiedocumenten E. Bogo - I. Maudens)

Tussen november 1949 en augustus 1950 heeft hij geen officiële bokswedstrijden gebokst. Pas in september 1950 neemt hij in Geraardsbergen terug de handschoen op tegen een zekere Pollo en wint op punten. Er volgen nog twee kampen: in november te Luik tegen lichtgewicht Jo(seph) Wousseem en in december te Geraardsbergen tegen Minne. Hij wint beide partijen, respectievelijk op punten en met KO.

't Was een schoon feest

In januari 1951 bokst hij in Gent tegen Daniël Cobe maar verliest. Kort daarop, op 3 februari, trouwt hij met Irène Maudens, een weesmeisje dat inwoonde bij haar zus Anna en haar man Henri Geerts. Amper een maand na zijn huwelijk, staat Bogo op 7 maart te Brussel in een match die hij wint tegen Valkenberg. Tegen Leopold Ceulemans wint hij op 18 april met een technisch KO.

Tegen De Wilde verliest hij op punten. Op 10 oktober volgt een memorabele boksmatch in Brussel, opnieuw tegen Cobe. Hij verliest door opgave in de vierde ronde. In totaal bokst hij in 1951 negen wedstrijden, waarvan drie gewonnen en twee gelijkstand. In 1952 bokst hij nog tweemaal: een kamp in Luik tegen Jo Wousseem en zijn laatste boksmatch tegen de in Blankenberge wonende Spanjaard Juan Rofas (vedergewicht). Hij verliest beide kampen. In totaal heeft Bogo vier jaar gebokst. In 1949, 1950 en 1951 voor de afdeling beide Vlaanderen en in 1952 nog twee wedstrijden voor de afdeling Brabant.



Etienne Bogo (Famiedocumenten E. Bogo - I. Maudens)



Tussen Cyriel Delannoit en Etienne Bogo is er steeds een bijzondere vriendschap geweest. Getuige hiervan een gesigneerde foto van Cyriel aan Etienne. "Uit Sympathij aan mijn Besten Vriend en Bokser Etienne Bogo". (Famiedocumenten E. Bogo - I. Maudens)



'Taxi Bogo' adverteert in de lokale pers (1952).

Palmares Etienne Bogo

Datum	Plaats waar de kamp is doorgegaan	Tegenstreven	Beslissing	
16 januari 1949	Geraardsbergen	Kid Eugene (Eugene van Eetvelde)	+	Gewonnen op punten
13 februari 1949	Geraardsbergen	Julien Tratsaert	+ KO	Gewonnen door KO in de 1ste ronde
25 februari 1949	Lokeren	Constant Pringels	+	Gewonnen op punten
13 maart 1949	Geraardsbergen	Fred Leduc (alias Fred Ducky)	+	Gewonnen op punten
2 april 1949	Aalst	Fred Leduc (alias Fred Ducky)	=	Onbeslecht
1 oktober 1949	Kortrijk	Robert Van Dorpe	+	Gewonnen op punten
10 oktober 1949	Cuesmes	Oscar Alvarez	-	Verloren op punten
22 oktober 1949	Kortrijk	Eugene Servais, ex-kampioen van België in 1946 en '47.	-	Verloren op punten
23 september 1950	Geraardsbergen	Pollo	+	Winnaar door opgave van Pollo in de eerste ronde
23 november 1950	Luik	Jo(e/seph) Wousseem	+	Gewonnen op punten
16 december 1950	Geraardsbergen	Minne	+ KO	Gewonnen door KO in de 1ste ronde
11 januari 1951	Gent	Daniël Cobe (echte naam Daniel De Jaeghere)	-	Verloren op punten
20 februari 1951	Antwerpen	Dewilde	=	Onbeslecht
7 maart 1951	Brussel	Valkenburg	+ KO	Gewonnen door KO in de 1ste ronde
22 maart 1951	Brussel	Dewilde	-	Verloren op punten
18 april 1951	Brussel	Leopold Ceulemans	+ KO	Gewonnen door technisch KO in de 4 ^{de} ronde
16 juni 1951 *	Luik	André Magnin	=	Onbeslecht
10 oktober 1951	Brussel	Daniël Cobe	-	Verloren door opgave in de 4 ^{de} ronde
23 november 1951 *	Geraardsbergen	Leon Bourlet	+	?
8 december 1951	Luik	Schumesch	-	Verloren op punten
7 april 1952	Luik	Jo Wousseem	-	Verloren in de 2 ^{de} ronde
17 mei 1952 *	Guingang	Juan Rofas	-	?

Overzicht van Etienne Bogo's palmares in de gewichtsklasse lichtgewicht over de periode 1949-1952. De lijst is opgesteld op basis van de 'Steekkaart betreffende medisch physiologisch toezicht en prestaties'. De kampen met een '*' zijn in 1995 toegevoegd door Ray J.H. Van Laeken uit Brussel. (Familielocumenten E. Bogo - I. Maudens)

Bogo zegt de boksring vaarwel

Na hun huwelijk begint Irène boven De Kloef (in de Vierwindenstraat) een voedingswinkeltje. Wanneer Etienne in 1952 beslist om de boksring vaarwel te zeggen en bij zijn peter Gustaaf Bogo (?) in dienst te treden als taxibestuurder is het jonge paar verplicht om te verhuizen. Bogo kan enkel als inwoner van Geraardsbergen een vergunning krijgen om met de taxi in de stad te rijden.

Tussen 1949 en 1952 behaalt Bogo

elf overwinningen en drie onbesliste kampen. Van de in totaal 22 kampen heeft hij er acht verloren. Ondanks dit mooie resultaat is hij echter niet kunnen doorbreken. Het ontbrak hem aan de kwaliteiten van de Delannoits en misschien de punch drift van Cyriel, om een echte topper te worden. Zijn lichaamslengte was zijn grootste handicap. Hij was te klein. Daardoor kon hij moeilijk het lichaam van de andere bokser raken. Het grote geld heeft Etienne Bogo niet verdiend. De fiets heeft hij wel gekocht.

Etienne Bogo overlijdt op 7 november 2008 op 79-jarige leeftijd.

Met dank aan Irène Maudens.

Kent u de mensen op de groepsfoto, of heeft u nog meer informatie (krantenartikelen, pamfletten, affiches, foto's, samenstelling van het bestuur van de bokscub of kent u verhalen) over Etienne Bogo of andere Geraardsbergse bokscubers en wenst u mee te werken aan het vervolledigen van de geschiedenis van de Geraardsbergse *Central Boxing Club Geeraardsbergen*, dan wordt u vriendelijk uitgenodigd om contact op te nemen met de auteur van dit artikel, Dirck Surdiacourt. dirck.surdiacourt@canon.be GSM: 0475 72 88 27

(?) Gustaaf Bogo, autovoerder, is geboren te Geraardsbergen op 27 juni 1904. Hij is getrouwd met Simone De Schuyteneer en woont in de Adamstraat 1935.