

# ZOWAT 150 JAAR GELEDEN LAS MEN... (1)

door MARC VAN TRIMPONT

... IN 'DEN DENDER-BODE' (1) UIT AALST:

**In nr.2 van 27 september 1846:**

- De feest door de notarissen van 't Audenaerdsch arrondissement aen den jubilaris Byl, te Geeraerdsbergen gegeeven, heeft alle verwagting overtroffen; de aen de wooning van M. Byl paelende huizen waeren op het pragtigste versiert en leverden eenen indrukwekkenden blik op. Nooyt heeft Geeraerdsbergen zulke gevoelens van eerbied en dankbaerheyd jegens eenen inwooner der stad uytgedrukt, het welk een bewys is der groote verdiensten van dien die er het voorwerp van geweest is. Van zynen kant heeft den jubilaris zyne ambtgenooten op zondag 4 oct. aenstaende, in het hotel *de klok* te Geeraerdsbergen, op eene bedankings-maelyd genoodigd. Wy durven voorop verzeke- ren dat er niets zal gespaerd worden om die onthaeling gelyk aen d'eerste feest te stellen.

- M. Nachtegalee, professor by het kollegie te Geeraerdsbergen, is onderpastoor be- noemd in de O.L.V. kerk te St. Nicolaes.

- Terwyl graenen, boter, eyers en andere eetwaeren duer blyven, zegt den Moniteur, verminderen gelukkiglyk de aerdappelen in prys. Deeze week zyn de geele aerdappelen van goede hoedanigheyd 5 francs de honderd kilogrammen verkogt.

**In nr.3 van 4 oktober 1846:**

- M. Vandenneucker, onderpastor te Michelbeke is professor benoemd in het kollegie te Geraardsbergen.

**In nr.6 van 25 oktober 1846:**

- De volgende benoemingen komen by koninklyk besluit gedaen te worden: Zyn benoemd tot (...). Ontvanger van den buytengewoonen zegel te Gend, M. Missing, ont- vanger te Geeraerdsberge. (...). Ontvanger te Geeraerdsberge, M. Lamiroy, ontvanger te Meulebeke. (...).

**In nr.7 van 1 november 1846:**

- Te Geraardsbergen heeft men dit jaer op eenen en den zelve wyngaerd, tweemaal rype druiven geplukt. M. den doctor de Cock te t'Geeraerdsbergen heeft raepen- en bit- teraven-monsters opgedaen. Eene bitterave weegt tien kilogram zwaer.

**In nr.8 van 8 november 1846:**

- De verblyfplaats van M. den notaris Turck is van Viane naer Geeraerdsbergen ver- plaetst, en dit by koninklyk besluit van den 26 oktober laetst.

---

(1) Den Dender-Bode was een weekblad uitgegeven te Aalst door A. Bijl. Het beschouwde zichzelf als 'katholiek-liberaal'. Het eerste nummer van de eerste jaargang verscheen op zondag 20 september 1846.

(PRIVEARCHIEF, GERAARDSBERGEN. Met dank aan de heer Maurice d'Haese)

**In nr.10 van 22 november 1846:**

- De geheymschryvers (2) der gemeenten van ons arrondissement, hebben deezer dagen, eene vergadering gehouden, en by het eyndigen der zelve, eene petitie onder-teekend, by welke zy aen het gouvernement eene vermeerdering van jaerwedde vraegen.

- Over eenige dagen is den eersten steen van een nieuwe kerk te Onkerzeele, door M. den deken van Geeraerdsbergen geleyd.

**In nr.11 van 29 november 1846:**

- Let eer gy and're gade slaet, of in uw hof geen onkruid staet.

**In nr.12 van 6 december 1846:**

- Er is onlangs gemeld, dat men in Duytschland proeven had gedaen met het bakken van brood uyt gewoon meel en geraspte beetwortels. Wy verneemen dat men deezer dagen ook dergelijke proeven heeft gedaen te Geeraerdsbergen, welke eene goede uyt-slag hebben gehad. By 4,5 pond tarwemeel voegde men 3,5 pond geraspte beetwortels, en men deed er wat meer zout by dan naer gewoonte. Van de mengeling heeft men 9 pond uytmuntend goed brood bekomen.

**In nr.14 van 20 december 1846:**

- Deezer dagen, wierden dry veroordeelde, wier straf ten eynde was, in het gevang te Audenaerde van hunne boeyen ontslaegen en in vryheyd gesteld. Ter nauwernood waren zy eene uer losgelaeten, of de dry schurken maekten alweer een goed misbruyk van hunne vryheyd, want boven de kapel van Kerselaer gekomen zynde, ontmoetten zy zekeren Van de Putte van omstreeks Geeraerdsbergen dien zy uytstroopten. Toen zy met hunne strafbaere misdaed bezig waren, kwam den heer Alex Herrebaut, vleeschhouwer aldaer, juist ter plaets, welken de dry booswichten tot binnen de gemeente Maercke heeft agtervolgd, dezelve dugtig heeft afgeranseld, en, niet zonder moeyte, er twee van by den kraeg heeft gevat; den derden ontsnapte den heer Herrebaut, doch is den volgenden dag op zyn bed aengehouden geworden.

**In nr.17 van 10 januari 1847:**

- M. Dierickx leerling in het seminari, is professor der grammatica (3) bij het kollegie te Geeraerdsbergen benoemd.

- Te Geeraerdsbergen overtreffen de sterfgevallen verre de geboorten. Tijdens 1846 zyn er 205 geboren, en 283 personen zyn, tydens de loop van het voorgaende jaers, gestorven.

**In nr.20 van 31 januari 1847:**

- Te Geeraerdsbergen, is in de wooning van eenen kuyper en winkelier, Stocquaert genaemd, eenen hevigen brand uytgebarsten. Men heeft spoedig alle mogelyke reddingsmiddelen gebruykt, en dit heeft verdere onheylen vermeden. Alles was voor 8000 frank tegen brandgevaer verzekerd.

( wordt voortgezet)

---

(2) Geheymschryver = gemeentesecretaris.

(3) De grammatica was het derde jaar middelbaar in de klassieke humaniora.