

Men kan of mag deze oorlogsrechtbanken vanzelfsprekend niet als een normaal gegeven beschouwen: het waren instituties die uitsluitend in dienst stonden van de bezettende overheid. Toch kan men er niet omheen wanneer men de geschiedenis van het gerecht wil schetsen, zelfs al zijn ze, als per definitie, een aanfluiting van de rechtspraak en a fortiori van de gerechtigheid: ze waren nu eenmaal een trieste werkelijkheid!...

(Einde)

MARC VAN TRIMPONT

SNUFFELVONDST:

UIT STREUVELS' "VOLLEDIG DAGBOEK VAN DE 1e WERELDOORLOG"

Op 22 augustus 1914 greep in Kortrijk een kort maar blijkbaar hevig treffen plaats tussen een vijftigtal Franse dragonders en een dozijn Duitse verkenners -Ulanen- die Stijn Streuvels de dag ervoor in de voormiddag door Ingooigem had zien trekken.

's Avonds schrijft hij in zijn dagboek:

*In de avond wandel ik alleen langs de steenweg en ontmoet een Ulaan die van Kortrijk terugkeert. Hij groet en als ik terug groet, houdt hij zijn paard stil en begint ineens op vertrouwelijke toon te spreken... "Kameraden alle tod", zei hij. Ik zie dat hij aangedaan is en weent. Het is aan de val van zijn paard te wijten dat hij ontsnapt is. Het dier is inderdaad besmeurd en de jongen ziet er zelf onttakeld uit; hij heeft zijn lans en helm verloren en moet zijn mannen vervoegen te... **Geraardsbergen!** Hij en zijn paard zijn even afgemat en nu moet hij door de nacht, over een vreemde streek, uren ver, de weg zoeken... Hij vertrekt op zijn hinkend paard en herhaalt nog in vertwijfeling: "Kameraden alle tod!". Hij is een heel tengere jongen, ten hoogste 19 jaar oud.*

(LDC)*

* LDC = Leon De Couvreur.