

MONNIKEN AFKOMSTIG VAN GERAARDSBERGEN IN DE NINOOFSE ABDIJ TIJDENS DE 17^{de} en 18^{de} EEUW

door Maurice D'HAESE(t)

Meerdere Geraardsbergenaars, op zijn minst zeventien, waren tijdens de 17^{de} en 18^{de} eeuw monnik in de Ninoofse abdij; hier volgen ze:

01. Mattheus van Yperzele

Hij werd geprofest op 21 november 1610. Hij was proost in Boechout en hij overleed er op 1 februari 1674.

02. Christiaan Roelofs

Roelofs werd ingekleed in 1619 en geprofest in 1621; hij studeerde theologie in Leuven. Hij was een van de zes kanunniken die in 1629 als missionaris naar Maagdenburg (Saksen) werden gestuurd om er het potestantisme te bestrijden. Vervolgens werd hij superior en op 14 april 1637 werd hij door de 38 kloosterlingen tot abt verkozen. Zijn benoeming volgde op 1 december 1637 en zijn wijding door de kardinaal van Mechelen op 10 januari 1638. Tijdens datzelfde jaar werd het 500-jarig bestaan van de abdij gevierd. Ook werd een begin gemaakt met de bouw van de abdijkerk; de parochiekerk werd verlaten en, in afwachting, hadden de goddelijke diensten plaats in een kapel binnen de kloostermuren. Tevens werd het reliekschrijn van de HH. Comelis en Cyprianus naar de kapel overgebracht, wat evenwel niet zonder moeillijkheden is gebeurd.

Abt Roelofs gaf aan landmeter Philips de Deyn opdracht kaarten te tekenen van de abdijbezittingen. Er was een grote bloei van het intellectueel en religieus leven dat zich in die periode maximaal ontplooid. Verscheidene kanunniken werden naar Leuven gestuurd om er te studeren. In 1651 werd abt Roelofs vertegenwoordiger van de geestelijkheid in de Staten van Vlaanderen. Hij overleed in 1657.

03. Cypriaan van der Elst werd geprofest op 11 juli 1622 en was achtereenvolgens onderpastoor en subprior. Hij overleed op 26 januari 1660

04. Hiëronymus Cambier is geprofest op 27 december 1630. Hij werd provisor en pastoor in Voorde en in Pamel waar hij op 29 december 1676 overleed.

05. Paulus Hasselaar, geprofest in 1639, werd pastoor in Dikkele en in Hundelgem. Hij stierf op 14 november 1668.

06. Norbertus Weyns

Na zijn professie werd Norbert Weyns achtereenvolgens onderpastoor in Borgtloombeek en Strijtem, novicenmeester, en pastoor in Outer en vervolgens in Voorde. Hij overleed in 1683.

07. Ferdinandus van der Haegen (°17 juli 1672) was waarschijnlijk een flink student aan het college van de Sint-Adriaansabdij. Hij werd ingekleed in 1689 op 17-jarige leeftijd als frater (= broeder) Cornelius, geprofest op 30 mei 1691 en priester gewijd op 7 september 1695. Hij was eerst onderpastoor in Borgtloombeek en werd in 1712 tot abt verkozen door de 40 medemonniken. Uit zijn 42-jarige ambtsperiode dient te worden vermeld: 1) de voltooiing van de abdijkerk die op 27 april 1727 plechtig werd ingewijd door de aartsbisschop van Mechelen. Tot 1741 werd ononderbroken doorgedaan met de afwerking en de binnerversiering; 2) zijn verkiezing op 18 februari 1726 tot primarius van de Staten van Vlaanderen; 3) de zorg voor het geestelijk leven in zijn abdij. Abt Van der Haegen onderhield steeds de beste

betrekkingen met de Sint-Adriaansabdij. Op 1 september 1716 schonk hij in het college de prijzen voor de prijsuitreiking, en in 1718 sloot hij een gebedsgemeenschap met de Geraardsbergse abdij.

De laatste levensjaren van de abt waren pijnlijk ingevolge jichtaanvallen, maar hij overleed op 1 april 1754 tengevolge van een aandoening van de urinewegen. Hij was toen 82 jaar oud, 63 jaar geprofest, 59 jaar priester en 42 jaar abt...

08. **Vigilius Albertus Menché** (°29 mei 1671) ontving het kleed als frater Ludovicus op 24 december 1693 en hij werd priester gewijd op 24 september 1695. Hij was achtereenvolgens lector in de abdij, subprior en prior en ten slotte pastoor in Pamel waar hij op 13 november 1715 overleed.

09. **Joannes Franciscus Blocq** (°14 mei 1675) werd ingekleed op 28 augustus 1695 en kreeg de kloosternaam Thedorus. Geprofest op 24 februari 1697, ontving hij de priesterwijding in 1700. Hij overleed op 20 februari 1745.

10. **Franciscus Sterck** (°1 september 1676) werd ingekleed onder de kloosternaam Damianus op 21 november 1695. Zijn professie vond plaats op 29 juni 1697 en werd gevolgd door zijn priesterwijding op 26 maart 1701. Hij werd achtereenvolgens subprior in de abdij en nadien viceprovisor en provisor in Renissart waar hij op 25 september 1755 stierf.

11. **Antonius Maitemont** (°16 juli 1679) ontving het kleed op 11 mei 1697, is geprofest op 16 november 1698 en priester gewijd op 22 april 1703. Hij overleed als subprior op 1 september 1710.

12. **Bernardus de Mey** (°15 april 1679) is ingekleed op 11 mei 1697 en geprofest op 16 november 1698. Zijn priesterwijding had plaats op 22 april 1703. Hij was sacrista. Hij stierf op 19 maart 1724.

13. **Christianus Piens** (°27 januari 1710) ontving het kleed op 22 november 1728. Zijn professie had plaats op 12 november 1730 en zijn priesterwijding op 19 juni 1734. Hij was succentor en catechista in de abdij waar hij overleed op 4 december 1737.

14. **Philippus Franciscus Comelius Eloy** (°1 november 1709) kreeg bij zijn inkleding op 22 november 1728 de kloosternaam Bartholomeus. Hij is geprofest op 12 november 1730 en priester gewijd op 19 juni 1734. Hij was achtereenvolgens lector, onderpastoor in Liedekerke, Pamel en Ninove. Op 2 december 1751 werd hij aangesteld tot pastoor van Pamel en vanaf 30 november 1756 zien we hem als pastoor in Voorde waar hij stierf op 22 juni 1767.

15. **Jacobus Franciscus Emmanuel de Geyter** (°23 juni 1717) trad in het klooster op 11 juli 1736. Hij verliet het echter vrijwillig op 23 december van dat jaar wegens gezichtsgebreken.

16. **Jacobus Franciscus van Opbroeck** (°6 augustus 1717) ontving het kleed op 27 september 1736 en kreeg de kloosternaam Cornelius. Zijn professie volgde op 19 augustus 1738 en zijn priesterwijding op 23 september 1741. Hij was eerst onderpastoor in Pamel, daarna in Ninove. Vervolgens werd hij proost in de abdij waar hij stierf op 24 januari 1751.

17. **Petrus Antonius de Crick** (°12 januari 1743) werd ingekleed op 22 juni 1762 als frater Josephus. Hij werd geprofest (met dispensatie) op 27 december 1763 en priester gewijd op 14 maart 1767. Hij was succentor in de abdij en maakte de troebele tijden van de Franse overheersing mee. Hij overleed op 14 mei 1808.

BRON: Archief van de Paters Jozefieten, Geraardsbergen.