

# DE LINK TUSSEN DE GESLACHTEN VAN IDEGHEM EN COLINS

door MARC VAN TRIMPONT

In onze speciale goudag-brochure voor de deelnemers aan de 36<sup>ste</sup> goudag van het Verbond van Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen, welke hier in Geraardsbergen plaats had op 14 mei l.l., wijst ondergetekende op p.9 op de aanverwantschap van het geslacht (de) Colins met meerdere adellijke huizen waaronder *Ideghe*m.

Op bladzijde 55 van het boek "*Historisch onderzoek naar de stad Geraardsbergen*" (A. de Portemont, vertaling P. Cattelain), dl.2, vernemen we wat volgt :

*"Ridder Danckaert van Ideghe*m deelde, bij de slag te Créci, het lot van Lodewijk de Nevers, graaf van Vlaanderen. (Hij kwam) *Filips de Goede ter hulp, tijdens zijn verschillende expedities en namelijk in 1421, toen hij de strijd aanbod met kroonprins Karel, om de gewelddadige dood te wreken van zijn vader, hertog Jan."*

En wat kunnen we lezen in een oude genealogie Colins ?

*"Jean Bruininck, dit Colins, vivoit de tems de Louis de Male, Comte de Flandres, auquel il avoit servi en qualité de Trésorier de Cour pendant les guerres contre Edouard, Roy d'Angleterre, en faveur de la Couronne de France. Ce Jean avoit eu pour femme Avezoete d'Ideghe*m de laquelle famille d'Ideghem sont descendus les Comtes de Watou.

*Ce Jean Colins de mesme que sa famille estoit originaire du Comté de Flandres et paroisoit en cette province fort estimée et considérée et estoit tenue et comptée entre les familles chevalereuses.*

***Le petit-fils du couple: Jean Colins fut l'un des gentilhommes qui accompagnèrent l'an 1421, Philippe le Bon en France, pour vanger la mort du duc Jean, son père, tué en 1419."***

Vertaling: Jean Bruininck gezegd Colins leefde ten tijde van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, die hij, tijdens de oorlogen aan de zijde van de Franse kroon tegen de Engelse koning Edward, had gediend als verantwoordelijke voor de Hoffinancies. Deze Jean was gehuwd met **Avezoete van Ideghem. Uit diezelfde familie van Ideghem stamt het grafelijk geslacht Watou.**

Jean Colins voornoemd was, net als zijn geslacht, afkomstig uit het graafschap Vlaanderen en genoot er, naar verluidt, grote achting. Hij werd er aangezien als behorend tot een van de riddermatige geslachten.

**De kleinzoon van het echtpaar, Jean Colins was een van de edellieden die in het jaar 1421 Filips de Goede naar Frankrijk vergezelden om er de dood te wreken van diens vader, hertog Jan, die in 1419 werd vermoord.**

(Bron: Brief de dato 7 april 2000 van mevrouw Anny Boels uit Genval die de oude genealogie Colins in haar bezit heeft. Deze dame is verwant met Catharina Isabella de Colins die in de 18<sup>de</sup> eeuw overste was van het Geraardsbergse Onze-Lieve-Vrouwhospitaal. Deze brief is geklasseerd in ons secretariaat en kan desgewenst worden ingekeken)