

HORUM OMNIUM FORTISSIMI SUNT BELGAE

door Fernand IMBO

In De Heemschutter nr.172, p.18, verwijst Robert van den Bossche naar de nieuwe toeristische gids van Geraardsbergen en meer bepaald naar de vermelding dat er al omstreeks 300 vóór Christus Germaanse stammen leefden op ons grondgebied (1^{ste} germaniseringsgolf). Omwille van de determinerende rol welke de Germanen zouden hebben gespeeld is de auteur van oordeel dat de Germanen in de Krakelingenstoet aan bod zouden moeten komen.

Aandacht voor de antieke tijden van ons land kan vanuit meerdere gezichtshoeken, zo bij voorbeeld vanuit de Romeinse overheersing.

In zijn "*De bello Gallico*" (= Over de oorlog in Gallië) drukt Julius Caesar (100-44 v.C.) zijn bewondering uit voor één welbepaalde bevolkingsgroep, de *Belgae*¹ die hij de dappersten noemt van alle Galliërs.

De *Belgae* waren de bewoners van *Gallia Belgica* (onderdeel van *Gallia ulterior*²) ook gewoon *Belgica* genoemd; meer bepaald het gebied gelegen tussen de Oise en de Schelde staat vermeld als *Belgium*³. Maar dit betekent niet dat *Belgica* en *Belgium* zomaar kunnen geassimileerd worden met het huidige België, evenmin als de landstreek die vanaf een bepaald moment Vlaanderen⁴ of de Nederlanden werd genoemd kan worden geassimileerd met de huidige toestand. Ten tijde van het Romeins imperium was *Belgium* overigens bewoond door verschillende stammen waaronder (in het huidige Vlaanderen) de Menapiërs, de Nerviers, enz.

Ter zijde, de Romeinen noemden de *Germani* (de germanen dus) barbaren wat staat voor vreemdelingen die als per definitie tot de onbeschaafden werden gerekend.

Of in de Krakelingenstoet de germaniseringsgolven dan wel het Romeinse bestuur een plaats moet worden toebedeeld (en hoe) is een van de vele vragen welke het bevoegd Krakelingencomité dient te beantwoorden.

N.v.d.r. Met deze bijdrage wordt de vraagstelling m.b.t. het Krakelingencomité als afgesloten beschouwd.

¹ De *Belgae* bewoonden een gebied tussende Somme tot aan de Rijn

² J. Caesar, *De bello Gallico*, 1,7.

³ J. Caesar, *De bello Gallico*, 5,12,2.

⁴ De naam Vlaanderen is ontstaan tussen de 5^{de} en 7^{de} eeuw (M. VAN TRIMPONT, *Het land en de baronie Boelare*, Geraardsbergen, 1998, p.88, met verwijzing naar N. DESPARS, *Cronijke van den Lande ende Graefscepe van Vlaenderen van de jaeren 405 tot 1492*, Brugge, 1562, p.7, 48-49.