

# VOOROUDEERREEKS, BEKNOPT CURRICULUM of FAMILIESCHETS VAN 100 NOEMENSWAARDIGE PERSONEN UIT DE GERAARDS- BERGSE BURGERSMAATSCHAPPIJ (ca.1800 – ca.1920)\* (Afl.6)

BENOIT VAN TRIMPONT(1867-1943) en AUGUST VAN TRIMPONT (1827-1920)

JULES VAN TRIMPONT (1869-1903), Leopold VAN TRIMPONT (1872-1934)

en KAREL-LODEWIJK VAN TRIMPONT (1830-1916)

(deel 3 en slot)

door MARC VAN TRIMPONT

Het echtpaar Guillaume van Trimpont x Albertina Premereur (Hanskens) had dus twee in leven gebleven kinderen, August en Karel-Lodewijk:

## 13.1. AUGUST VAN TRIMPONT

August is geboren in Geraardsbergen op 14 februari 1827, en hij overleed er op 31 december 1920. Hij deed zijn humaniora aan het Sint-Catharinacollege. Op 25 februari 1862 huwt hij in Geraardsbergen met Emilie Jouret, dochter van Benoit Jouret, jurist en brouwer, en van Felicitas de Clippele, de zus van vrederechter Pieter Jan de Clippele. Na hun huwelijk betrok het echtpaar het z.g. *Klein Huis*, en na de dood van zijn vader kon August over heel de eigendom beschikken. August was gedurende jaren fabrikant van kant (ca.1851-1878), maar richtte omstreeks 1870/1872 een bank op onder de naam "*Banque de Grammont*" waar hij eigenaar van was, en die hij installeerde in het *Klein Huis*. Deze bank is blijven bestaan tot omstreeks de eerste wereldoorlog. In zijn hoedanigheid van bankier was Guillaume een van de twee testamentuitvoerders van Gustaaf Ghislain Verhaeghe (1900). Het staat buiten kijf dat August een zeer welgesteld man was. Hij was ook een actief en, alhoewel hij tot de conservatieve burgerij behoorde, een sociaal gevoelig man. Hij was werkrechter van 1866 tot 1870, gemeenteraadslid voor de Katholieke partij van 1872 tot 1895 en hij behoorde tot de zogeheten politieke dynastie De Clippele<sup>34</sup>. Hij was reeds vóór 1871 lid en van april 1871 tot oktober 1899 thesaurier van de Kerkfabriek<sup>35</sup>, medeoprichter/vennoot in 1870 van de "*Cercle Catholique La Concorde*"<sup>36</sup>, lid van het bestuur der Godshuizen (1878-1886), voorzitter van het Sint-Vincentiusgenootschap (1904-1914) in opvolging van Louis Bert.

---

\* N.v.d.r. Deze aflevering maakt deel uit van een lange serie die het resultaat is van langdurig en intensief onderzoekswerk. Eens alle afleveringen gepubliceerd, zullen zowat 100 "noemenswaardigen" ten tonele zijn gevoerd, mensen die om een of andere reden niet ongemerkt bleven in de toenmalige Geraardsbergse leefgemeenschap. Van sommigen werd eerder al een stamreeks gepubliceerd maar de meeste van bedoelde reeksen werden dan door ondergetekende bewerkt, d.w.z. ofwel aangevuld of vervolledigd waar mogelijk, ofwel gecorrigeerd waar nodig. Soms wordt het echter meer dan gewoon een voorouderreeks maar een heuse, zij het beknopte, familiegeschiedenis wat het geval is met deze aflevering.

<sup>34</sup> Zie desgewenst: M. VAN TRIMPONT, *Prosper de Clippele en Benoit van Trimpont, schepenen van Geraardsbergen*, in De Heemschutter, 1993, nr.116,p.19.

<sup>35</sup> Volgde in die hoedanigheid Louis Hubert Dierickx (1816-1871) op. (ARCHIEF DEKENIJ: notitie dd. 20 augustus 1991 van pastoor-deken J. Vindevogel aan ondergetekende).

<sup>36</sup> Zie desgewenst: M. VAN TRIMPONT, *Van "Cercle Catholique 'La Concorde' (1870)" tot "Katholieke Kring 'De Eendracht' (1922)"*, in De Heemschutter, 1995, nr.139, p.11-16.



**BANQUE DE GRAMMONT**  
◆ ◆  
**AUGUSTE VAN TRIMPONT**



\*\*\*  
MANUFACTURE DE CIGARES FINS  
**CYRILLE BORREMANS**  
Rue du Couvent, 47, GRAMMONT  
\*\*\*



Grammont, le 22 Mars 1906. B. P. F. 149,11  
144 Au fin août prochain il vous plaira payer contre  
mandat à l'ordre de M. Aug. VAN TRIMPONT, banquier, la somme

~~cent quarante cinq francs~~

Valeur en moi-même que passerez suivant avis de  
A M<sup>me</sup> J<sup>oe</sup> J<sup>oe</sup> - Millent  
Rue royale 10 Borremans

N<sup>o</sup> [redacted] à Liège 2258  
BANQUE DE GRAMMONT

August werd betiteld als "een der grootste weldoeners voor Hunneghem's kerk"<sup>37</sup>, en hij werd terecht beschouwd als een vriend en een verdediger van het Sint-Catharina-college<sup>38</sup>. Hij is ook nog de schenker van het rechterglasraam in de H. Sacramentskapel van de hoofdkerk (zie hierover ook nog onder § 13.2), en van het grote gotische kruisbeeld dat in de hoogte opgehangen is vóór het hoogkoor van diezelfde Sint-Bartholomeuskerk.



Mijnheer BENOIT VAN TRIMPONT, schepen der stad Geeraardsbergen ;  
 Madame EMILIE VAN TRIMPONT, kloosterlinge van het gesticht der Damen van den H. Andreas te Doornik ;  
 Meijuffer AUGUSTA VAN TRIMPONT ;  
 Meijuffer JUDITH VAN TRIMPONT ;  
 Eerwaarde Heer EMIEL VAN TRIMPONT, pastoor van Borsbeke ;  
 Mijnheer en Madame PAUL VAN TRIMPONT en hunne kinderen LOUIS, JEANNE, MARIE, AGNES, MICHEL, MARTHE en GABRIELLE ;  
 Mijnheer en Madame VICTOR VAN TRIMPONT en hunne kinderen FERNAND, CLARA en ELISABETH ;  
 Eerwaarde Heer JOZEF DE STAERCKE, bestuurder der Zusters Apostoliënen te Gerl ;  
 Mijnheer PIERRE DE STAERCKE ;  
 De Familie ;  
 melden UEd. met christene gelatenheid dat het den Heer behaagd heeft tot zich te roepen de ziel van zijnen getrouwen dienaar hunnen teerbeminden Vader, Oom, Grootoom en Bloedverwant ;

M I J N H E E R

**Augustinus Van Trimpont**

Weduwnaar van Dame Emilie JOURET

geboren te Geeraardsbergen den 14 Februari 1827 en er zeer godvruchtig overleden den 31 December 1920, na de H.H. Sacramenten der Stervenden met de levendigste gevoelens van geloof en onderwerping ontvangen te hebben.

De plechtige lijkdiensl tot dewelke UEd. uitgenoodigd wordt zal gecelebreerd worden den WOENSDAG 3 JANUARI 1921, in de parochiekerk van den H. Bartholomeus om 11 ure voormiddag.

Vergadering ten sterfluize, Wijngaardstraat 16, om 10.30 ure voormiddag.

De Dertigsten zullen gelezen worden den Dinsdag 11 Januari 1921 en volgende dagen, om 9 ure in de parochiekerk.

De volgende diensten zullen ook tot lafenis zijner ziel gecelebreerd worden :

- Den 11 Januari 1921, om 7 uren, in de kerk der Arme Klaren, vanwege het Werk der Arme Kerken ;
- Den 18 Januari 1921, om 8 uren, in de kerk der E.E.P.P. Jozefieten, vanwege de confrerie van den H. Jozef ;
- Den 19 Januari 1921, om 7 1/2 uren in de kerk van 't hospitaal, vanwege de confrerie van den H. Rochus ;
- Den 20 Januari 1921, om 8 uren, in de kerk van 't College, vanwege de confrerie van O.L.V. van Bijstand ;
- Den 21 Januari 1921, om 7 uren, in de Hoofdkerk, vanwege de confrerie van het Heilig Hart ;
- Den 22 Januari 1921, om 7 uren in de Hoofdkerk vanwege de confrerie van O. L. V. van Lourdes ;
- Den 24 Januari 1921, om 7 uren in de Hoofdkerk, vanwege de confrerie van den H. Adrianus ;
- Den 25 Januari 1921, om 7 uren in de Hoofdkerk, vanwege de confrerie van de H. Barbara.

BID VOOR HEN "Heilig Sacrament"  
 29 .. .. . van de Rijkskrans  
 Geeraardsbergen den 2 Januari 1921.

Druk. HYLEBOS Gebr.

<sup>37</sup> V. VAN BOSSUYT, *Geschiedenis van Hunneghem te Geeraardsbergen*, Geeraardsbergen, 1906, p.65.

<sup>38</sup> Zie bij voorbeeld: G. VAN BOCKSTAELE, A.M. VANDEN HERREWEGEN, L. DE COCK, e.a., *Van scholaster tot principaal (Het Sint-Catharinacollege en zijn voorgeschiedenis)*, 1990, p.137

Het echtpaar August van Trimpont - Emilie Jouret kreeg zes kinderen, allen geboren in Geraardsbergen maar van wie het oudste op vijfjarige leeftijd stierf. De overige vijf zijn:

- Marie Albertine Van Trimpont, geboren op 16 oktober 1865 en overleden op 23 februari 1883. Haar naam staat vermeld in het glasraam (H. Sacramentskapel) waarvan zo-even sprake.

- Benoit Marie Joseph Van Trimpont: volgt onder 13.1.1.

- Emilie Anne Van Trimpont, geboren op 28 februari 1869. Kloosterzuster bij de *Dames de Saint-André* in Doornik waar ze in het onderwijs stond, en vervolgens (1930) in Brugge als "*maîtresse générale*" van het klooster aldaar. Zij overleed in het klooster van Elsene op 28 februari 1942.

- Augusta Maria Van Trimpont, geboren op 20 juni 1871 en overleden op 19 maart 1954. Hield zich bezig met vrijwilligerswerk (onderwijs) en met goede werken. Bleef als langst overlevende van het gezin wonen in het *Groot en Klein Huis*<sup>39</sup>. Augusta was ongehuwd gebleven, en zij bedacht in haar testament het bisdom Gent met een stuk grond gelegen aan de Astridlaan, grond die kon dienen om er een kerk op te bouwen, of, indien de plaats ongeschikt zou lijken, om te verkopen en de opbrengst te gebruiken als bijdrage tot de bouw van die kerk.

- Judith Maria Jozefa Van Trimpont, geboren op 29 maart 1874 en overleden op 23 november 1934. Ook zij hield zich bezig met goede werken, en zij was penningmeester van het genootschap Sint-Vincentius a Paulo. Bij haar begrafenis werd "*eene broodbe-deeling aan de armen gedaan*".

### 13.1.1. BENOIT MARIE JOSEPH VAN TRIMPONT

Benoit is geboren in Geraardsbergen op 20 augustus 1867. Na zijn humaniora aan het Sint-Catharinacollege, die hij beëindigde als *primus perpetuus*<sup>40</sup>, ging hij naar Leuven studeren en behaalde het diploma van doctor juris. Hij bleef vrijgezel en woonde samen met zijn vader en zijn zussen in de Wijngaardstraat nr.16-18 (huidige nummering). Hij was een sociaalvoelende, voluntaristische en alles behalve sectaire persoonlijkheid. Hij was polyvalent en hij kon de boel draaiende houden. In 1890 werd hij verkozen tot officier (kapitein?) bij de Burgerwacht<sup>41</sup>. In 1891 was hij medestichter en werd hij penningmeester van "*Hulp en Onderstand*", de eerste echt functionerende ziekenkas hier in Geraardsbergen en de voorloper van de huidige C.M., waarvan hij tijdens de oorlogsperiode 1914-18 discreet de alleensponsor was<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Bij testament van 6 januari 1951 (gedeponeerd bij notaris Rens) schonk Augusta van Trimpont deze eigendom Wijngaardstraat (vandaag nr.16-18) aan haar achternicht Elisabeth van Trimpont, echtgenote van vrederechter Albert d'Haese. Om uit onverdeeldheid te gaan werd, na hun dood, de eigendom eind 1993 verkocht aan advocaat G. De Brouwer.

<sup>40</sup> *Primus perpetuus* = steeds de eerste. Wie elk jaar van het middelbaar de eerste was van de klas, kreeg dit predikaat evenals een medaille: G. VAN BOCKSTAELE, A.M. VAN HERREWEGEN, L. DE COCK, *Van Scholaster...*, o.c., p.175 en 359 noot nr.122 waar verkeerdelijk het jaar 1855 i.p.v. 1885 staat. - N.N. inlichtingsblad "Tentoonstelling: Het Sint-Catharinacollege en de Sint-Adriaansabdij: eeuwenoude banden (1996)", nr.31: "Palmares van het schooljaar 1884-1885, toen de Geraardsbergenaar Benoit Van Trimpont zijn humaniora als *primus perpetuus* beëindigde", en nr.32: "Neogotisch vitrinekastje met de gouden erepenning en de lauweren voor Benoit Van Trimpont (*primus perpetuus* retorca 1885)".

<sup>41</sup> M. VAN TRIMPONT, *De Geraardsbergse 'Garde Civique' of Burgerwacht (1795-1920)*, Geraardsbergen, 1997, p.86.

<sup>42</sup> I.v.m. Hulp en Onderstand zie desgewenst: 1) J. DE BOECK, *1891-1991: Honderd jaar kristelijke mutualistische beweging in het Geraardsbergse: van "Hulp & Onderstand" tot Kristelijk ziekenfonds vandaag*, Uitgave CM-Aalst in opdracht van de werkgroep 100 jaar C.M. te Geraardsbergen), Aalst, 1991. - 2) M. VAN TRIMPONT, *Nakaarten over Vincent Dierickx*, in De Heemschutter, 1996, nr.149, p.13-14. - 3) DE VAANDRIG, jg.45, nr.35 van 8 september 1951 (privéarchief), artikel onder de kop: "*Kristene ziekenkas 'Hulp en Onderstand' viert haar 60 jarig bestaan*" (artikel gepubliceerd in De Heemschutter, 1999, nr.163, p.27-28).



Mejuffer Augusta VAN TRIMPONT ;  
Mevrouw Weduwe Paul VAN TRIMPONT, kinderen en kleinkinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Victor VAN TRIMPONT, kinderen en kleinkinderen ;  
Mijnheer Pierre DE STAERCKE ;  
De familie,

melden Ued. met christene gelatenheid dat het den Heer heeft behaagd tot zich te roepen de ziel van zijn getrouwen dienaar, hun teerbeminden broeder, neef en bloedverwant

MIJNHEER

## **Benoit, Marie, Jozef VAN TRIMPONT**

advokaat, oud-schepen der stad Geeraardsbergen.

schatbewaarder van het genootschap van St Vincentius à Paulo.

geboren te Geeraardsbergen den 20 Oogst 1867 en aldaar zeer godvruchtig overleden den 2 April 1943, na de H.H. Sakramenten der Stervenden met de levendigste gevoelens van geloof en onderwerping te hebben ontvangen.

De plechtige lijkdienst tot dewelke Ued. wordt uitgenoodigd zal gecelebreerd worden den **Dinsdag 6 April 1943**, in de parochiekerk van den H. Bartholomeus om 11 ure.

Vergadering ten sterfhuize, Wijngaardstraat, 20, ten 10.30 uur.

De Vigiliën zullen gezongen worden den Maandag 5 April, om 17.30 u.

Eene brooddeeling zal aan de armen gedaan worden door de zorgen van het genootschap van St Vincentius à Paulo.

*Volgende diensten zullen nog tot lafenis zijner ziel gecelebreerd worden :*

DONDERDAG 8 APRIL, te 8.30 uur, in de kerk der E.P. Jozeffeten, van wege het Broederschap van den H. Jozef ;

VRYDAG 9 APRIL, te 8 uur, in de kerk van het Hospitaal, van wege de Confrerie van den H. Rochus.

MAANDAG 12 APRIL, te 9 uur, in de kerk van het College, van wege de Confrerie van O.L.V. van Bijstand ;

DONDERDAG 15 APRIL, te 7 uur, in de hoofdkerk, van wege de Confrerie van het H. Sakrament ;

VRYDAG 16 APRIL, te 7 uur, in de kerk der Arme Klaren, van wege het werk der Arme Kerken ;

ZATERDAG 17 APRIL, te 6.30 uur, in de hoofdkerk, van wege de Confrerie van den H. Rozenkrans ;

MAANDAG 19 APRIL, te 6.30 uur, in de hoofdkerk, van wege de Confrerie van de H. Barbara ;

WOENSDAG 21 APRIL, te 7 uur, in de hoofdkerk, van wege de St Adrianus Gilde ;

DINSDAG 27 APRIL, te 7 uur, in de hoofdkerk, van wege de Confrerie van O.L.V. van Lourdes ;

WOENSDAG 28 APRIL, te 7 uur, in de hoofdkerk, van wege het Genootschap van den H. Vincentius ;

VRIJDAG 30 APRIL, te 6.30 u., in de hoofdkerk, van wege de Confrerie van het H. Hart ;

MAANDAG 3 MEI, te 7 uur, in de hoofdkerk, van wege het Broederschap van O.L.V. van Lourdes ;

**BID VOOR HEM.**

Geeraardsbergen, den 2 April 1943.

.....  
Drukk. Piersaert, Geeraardsbergen



Verkozen in 1899 op de lijst van de Katholieke partij, was hij van 1900 tot 1921 schep en van Geraardsbergen (financies, onderwijs, en betwiste zaken); tijdens die periode was Adrien Flamant burgemeester en Benoits *cousin* Prosper de Clippele was eerste schep en; zij vormden een harmonisch trio<sup>43</sup>. Benoit was ook nog algemeen bestuurder en op een bepaald moment voorzitter van de Katholieke Werkmanskring<sup>44</sup> (1908, 1912); verder was hij nog medestichter in 1920 van de Katholieke Kring "De Eendracht", lid van de Kerkraad (1922-1935), medestichter bij de wederoprichting in 1928, en dan ondervoorzitter en penningmeester van het Sint-Vincentiusgenootschap<sup>45</sup>. Hij stierf in Geraardsbergen op 2 april 1943.

### 13.2 KAREL-LODEWIJK VAN TRIMPONT

Karel Lodewijk, doorgaans Louis genoemd, is in Geraardsbergen geboren op 27 augustus 1830. Hij deed zijn humaniora aan het Sint-Catharinacollege. Hij was bij loting met het nummer 86 "désigné" voor legerdienst maar zijn vader bekostigde een plaatsvervanger. Hij huwde op 21 februari 1865 met Joséphine Jouret, de zus van Emilie die met zijn broer August was getrouwd. Het echtpaar vestigde zich eerst in de Grotestraat (tussen de weduwe van dokter Frans de l'Arbre en apotheker D. Wittinck), maar verhuisde in 1871 naar de Wijngaardstraat waar hij eigenaar was van het huis gelegen naast dat van zijn ouders en nadien zijn broer, d.i. het pand dat vandaag het nr.20 heeft en sinds enige decennia wordt bewoond door dr. Jozef Haegeman.

Joséphine stierf op 18 december 1874 aan de gevolgen van de geboorte van haar jongste kind Victor. De opvoeding van de kinderen werd dan toevertrouwd aan een gouvernante<sup>46</sup>. Karel-Lodewijk hertrouwde in augustus 1876 met Joséphines oudere zus Ida maar dit huwelijk bleef kinderloos; ook zij stierf vroegtijdig namelijk in april 1880. Om-

<sup>43</sup> Zie desgewenst: M. VAN TRIMPONT, *Prosper de Clippele en Benoit van Trimont, schep enen van Geraardsbergen*, in De Heemschutter, 1993-94, nrs.116-121. Het toenmalige college bestond uit de burgemeester en twee schep enen. Meer bepaald i.v.m. de verkiezing anno 1899, zie in De Heemschutter nr.120, p.9, document "Hulde aan onzen gekozenen Mr. Benoit Van Trimont" waarin ook de zege van de "t jeven" wordt bezongen.

<sup>44</sup> De Vaandrig van 20 december 1908 (Universiteitsbibliotheek Gent, Afd. tijdschriften ref. J.1634). De Katholieke Werkmanskring had tot doel de arbeidersklasse financieel te helpen bij het verwerven van een eigen woning: "Zijt gij een naarstigen werkm an, dan kunt gij eigenaar worden van uw eigen huis al waart gij zoo arm als Job", zo luidde hun slogan.

<sup>45</sup> Zij waren met zijn drieën om het Genootschap weer op te starten: samen met Benoit waren het dr. Arthur Van der Schueren die voorzitter werd, en onderpastoor A. De Meulemeester. (Zie o.m. Archief dekenij Geraardsbergen nr.817: lijkrede voor Benoit van Trimont door Albert de l'Arbre namens het genootschap Sint-Vincentius a Paulo)

<sup>46</sup> Als gouvernante werd Marie Therese Pletinckx uit Moerbeke in dienst genomen; zij bleef de functie uitoefenen tot 1889.



Karel-Lodewijk van Trimpont



Joséphine Jouret

streeks de eeuwwisseling ging hij, een oud man wordend, inwonen bij zijn jonste zoon Victor die zijn huis had in de Lessensestraat 110 (huidige nummering). Nadat deze in het najaar van 1914, omwille van de oorlog, naar Engeland uitweek, ging Karel-Lodewijk naar Oudenaarde als 't ware om er te sterven bij zijn zoon Emiel die er onderpastoor was en bij wie hij inderdaad overleed op 12 augustus 1916.

Karel-Lodewijk was fabrikant van en vervolgens groothandelaar in katoenstoffen en in 1891 werd hij bovendien hoofdagent voor het kanton Geraardsbergen van de AG-verzekeringen<sup>47</sup>. Hij staat ook vermeld als eigenaar, rentenier, en soortgelijke. Net als zijn broer mag hij worden bestempeld als een bemiddeld man; zonder in detail te gaan maar bij wijze van voorbeeld in dit verband de vaststellingen n.a.v. het onderzoek van zijn kandidatuur als kantonnaal agent van de AG-verzekeringen waarbij de inspecteur-generaal van de AG op 16 september 1891 concludeerde dat de kandidaat "*une très belle fortune*" had "*et de très grandes relations*"<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> Ook vandaag nog heeft één van zijn achterkleinzonen, Ludo van Trimpont, in Geraardsbergen zakenrelaties met AG.

<sup>48</sup> Archief AG-verzekeringen te Brussel: fotokopie van dit evaluatierapport in eigen familiearchief.



Eerwaarde Heer EMIEL VAN TRIMPONT, onderpastoor van St-Walburga te Oudenaerde ;

Mijnheer PAUL VAN TRIMPONT en Madame PAUL VAN TRIMPONT ;

Mijnheer VICTOR VAN TRIMPONT en Madame VICTOR VAN TRIMPONT ;

Mijnheer LOUIS VAN TRIMPONT, Meijuffers JEANNE, MARIE en AGNÈS VAN TRIMPONT, Mijnheer MICHEL VAN TRIMPONT, Meijuffers MARTHE en GABRIELLE VAN TRIMPONT ;

Mijnheer FERNAND VAN TRIMPONT, Meijuffers CLAIRE en ELISABETH VAN TRIMPONT ;

Mijnheer August VAN TRIMPONT, Mijnheer BENOIT VAN TRIMPONT, Madame EMILIE VAN TRIMPONT der Dama van St-Andreas, Meijuffers AUGUSTA en JUDITH VAN TRIMPONT ;

Eerwaarde Heer JOZEF DE STAERCKE, Bestuurder der Zusters Apostolinnen te Gent en Mijnheer PIERRE DE STAERCKE ;

De familie,

laten Ued. weten het smartelijk verlies dat zij ondergaan door het afsterven van hunnen beminden vader, schoonvader, grootvader, broeder, oom en kozijn :

## Mijnheer Karel-Lodewijk Van Trimpont,

weduwnaar in eerste huwelijk van Madame JOSEPHINE JOURET  
en in tweede huwelijk van Madame IDA JOURET,

geboren te Geeraardsbergen, den 27 Augusti 1830 en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Oudenaerde, den 12 Augusti 1916, voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

De plechtige lijkdienst, tot dewelke Ued. uitgenoodigd wordt, zal plaats hebben in de parochiale kerk van St-Walburga te Oudenaerde, den WOENSDAG 16 AUGUSTI, om 11 1/2 ure. — Vergadering ten sterfhuize, Wijngaardstraat, 38.

De begrafenis zal plaats hebben te Geeraardsbergen den Woensdag 16 Augusti. Lijkgebeden om 5 ure namiddag (kerktoren) in de parochiale kerk.

Een tweede plechtige dienst zal gecelebreerd worden in de parochiale kerk van den H. Bartholomeus te Geeraardsbergen, den DONDERDAG 17 AUGUSTI, om 12 ure. (kerktoren)

De dertigsten zullen plaats hebben den Dinsdag 22 Augusti en volgende dagen.

Eene brooddeeling zal gedaan worden door de zorgen van de Societeit van den H. Vincentius a Paulo.

De volgende diensten zullen nog tot lafenis zijner ziel gecelebreerd worden :

Dinsdag 29 Augusti om 8 ure. van wege de confrerie van de H. Barbara in de hoofdkerk.  
Woensdag 30 Augusti om 8 u.34 van wege de confrerie van St Jozef in de kerk der Eerw. PP. Josephieten.

Zaterdag 2 September om 9 u. van wege de confrerie van den H. Rochus in de kerk van het Hospitaal.

Dinsdag 5 September om 8 u. van wege de confrerie van O.L.V. van Lourdes in de hoofdkerk.

Woensdag 6 September om 8 u van wege de confrerie van St-Adriaan in de hoofdkerk.

Dinsdag 12 September om 7 u.1/2 van wege het werk der Arme Kerken in de kerk der Arme Klaren.

Dinsdag 10 October om 9 u. van wege de confrerie van O.L.V. van Bijstand in de kerk van het Collegie.

Zij bevelen zijne ziel in uwe godvruchtige gebeden.

Oudenaerde, den 12 Augusti 1912.

Druck. Vande Maete, Karmelietenstr. 22. Geeraardsb.

*«Diegenen die een echte katholieke, die den dienst van God, die het christen geloof boven alles stelt, en in hetzelfde onwrikbaar tot het einde volhardt.»*  
H. Vinc. Lerin.



Bid voor de ziel  
van Mijnheer

**KAREL-LODEWIJK VAN TRIMPONT**

Weduwnaar in eerste huwelijk van

Mevrouw JOSEPHINA JOURET

en in tweede huwelijk van

Mevrouw IDA JOURET

Oud voorzitter van den Werkkrachtenraad en oud lid van het Bestuur der Godshuizen van Geeraardsbergen vereerd met het Burgerkenie van 1 klas

geboren te Geeraardsbergen den 27 Augustus 1830 en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Oudenaerde den Zaterdag 12 Augustus 1916, versterkt door al de Troostmiddelen der H. Kerke

Heer, wie zal wonen in uwe tent, of wie zal rusten op uwen heiligen berg? Die ontsmet van wandel is en gerechtigheid doet; die met zijn hart de waarheid spreekt en geen bedrog pleegt met zijn tong; die geen lofwad doet aan zijn eigen mensch, noch smadende taal voert tegen zijn naaste; die den goddeloos van niets waardig acht, maar derulken eert die God vrezen.

Hij leeft met vrucht in de weere Gods en hij sterft in vrucht — De gerechtigte blijft in eeuwig aandenken.

Job XIV. 4 Ps. CXXI. 7.

Enigelijk die Mij belijden zal voor de menschen, dien zal Ik ook belijden voor mijnnen Vader, die in den Hemel is.

Math. X. 32-33.

Dat de God van Israël U zegene, omdat gij de kinderen zijt van eenen zeer goeden en godvreesenden man.

Job. IX. 3.

Ik smek U, door onzen Heer Jesus Christus, komt mij tot hulpe door uwe gebeden; en gij, mijn zoon, verzorg mij niet aan het allaar des Heeren.

Heilig Vlees van Jesus, ik heb betrouwen in U!  
Onze Lieve Vrouw van den heiligen cloapulier!

Bid voor mij.

DRUCK. VANDER MAETE, KARMELIETENSTR. 22. GEERAARDB.





Karel-Lodewijk (zoals gezegd meestal Louis genoemd) was achtereenvolgens *werkrechter* (1875-1881), ondervoorzitter (1881-1887) en ten slotte voorzitter (1887-1912) van de *Werkrechtersraad*<sup>49</sup> van het kanton Geraardsbergen, d.i. de voorloper van onze huidige arbeidsrechtbank. Hij was ook lid van het Bestuur der Godshuizen (o.m.(?) van 1904-1912), vriend en verdediger van het Sint-Catharinacollege<sup>50</sup>, medeoprichter/vennoot in 1870 van de *Cercle Catholique "La Concorde"*, en schenker van het linkerglasraam in de H. Sacramentskapel van de hoofdkerk<sup>51</sup>.

Net als zijn broer August voerde Karel Lodewijk het familiewapen waarvan sprake en afgebeeld onder § 6 gepubliceerd in De Heemschutter nr.175, p.35-39. (zie 19<sup>de</sup> eeuwse zegelringen hiernaast<sup>52</sup>).

Uit het eerste huwelijk zijn zes kinderen geboren van wie de oudste twee zeer vroeg stierven; de overige vier, allen geboren in Geraardsbergen, zijn:

- Jules Van Trimpont die volgt onder 13.2.1.

- Emiel Van Trimpont, geboren op 15 oktober 1870, deed zijn humaniora in het Sint-Catharinacollege, trok naar het seminarie en werd in 1894 in Gent priester gewijd. Hij was een korte tijd leraar aan het Sint-Lievenscollege in Gent, en werd dan onderpastoor achtereenvolgens in Haasdonk (1898) en Oudenaarde Sint-Walburga (1901). In 1918 werd hij pastoor van Borsbeke waar hij vroegtijdig overleed in 1924. In het hoogkoor van de kerk aldaar bevindt zich een groot glasraam in brandglas, door hem geschonken (zie zwartwit-weergave op volgende bladzijde).

- Leopold of Paul Van Trimpont die volgt onder 13.2.2.

- Victor Van Trimpont is geboren in Geraardsbergen op 2 december 1874. Hij deed zijn humaniora in het Sint-Catharinacollege. Hij huwde op 27 augustus 1896 met Anne-Marie Pieraert, dochter van apotheker Désiré Pieraert en Camille van den Dooren uit Nederbrakel; zij was de zus van dr. Paul Pieraert, volksvertegenwoordiger voor de Katholieke partij. Het jonge paar woonde eerst in de Wijngaardstraat, maar in 1902 kochten zij (akte notaris Omer de Ruyver) voor 28600 frank het mooie herenhuis van Antoine Hoebeke, Lessensestraat 110 (nummering van vandaag) dat ze via verbouwingswerken aanpasten aan hun smaak en behoeften. Zij woonden er zowat veertig jaar evenwel met een onderbreking van bijna vier jaar tijdens W.O.I (toen het gezin eerst in Engeland en vervolgens -d.i. vanaf het moment dat hun zoon aan de IJzer

<sup>49</sup> Zie desgewenst: M. VAN TRIMPONT, *Het gerecht in het kanton Geraardsbergen tijdens de burgermaatschappij (ca. 1795-ca. 1920)*, in De Heemschutter, 1999, nr. 165.

<sup>50</sup> Zie bij wijze van illustratie: G. VAN BOCKSTAELE, A.M. VANDEN HERREWEGEN, L. DE COCK, e.a., o.c., p.141,151.

<sup>51</sup> Het middenglasraam werd bekostigd door de gebroeders August en Karel-Lodewijk van Trimpont en door hun schoonbroer C.A. de Staercke uit Gent ter nagedachtenis aan hun schoonouders Benoit Jouret-Felicitas de Clippele, zodat de drie glasramen van de H. Sacramentskapel een schenking zijn van de familie. Deze glasramen zijn een werk van glazenier Arthur Verhaegen, bijgenaamd de "rode baron". Er wordt naar verwezen -zonder evenwel de naam van de schenkers te noemen- in *Neogotisch Geraardsbergen* (M. Pieteraerens/A. Schrever, 2000), pp.38,44. Het zouden de oudste glasramen zijn van de hoofdkerk en dateren van ca.1885 en alleszins van na maart 1883. Zij werden in oktober 2000 zwaar beschadigd door crimineel gedrag: zie o.m. persbericht dienaangaande in Het Volk van 25 oktober onder de titel "*Vandalen vernielen glasramen*", afgedrukt in De Heemschutter, 2000, nr.174, p.48. (Zie op volgende bladzijde een wit-zwart weergave van de glasramen geschonken door August resp. Karel-Lodewijk of Louis van Trimpont)

<sup>52</sup> Privébezit.



Glasraam 1



Glasraam 2



Glasraam 3

Witzwart-weergave van meerkleurige glasramen (zie legende op volgende bladzijde)

### Legende foto's glasramen op vorige bladzijde:

1 en 2 bevinden zich in de Sacramentskapel van de Geraardsbergse Sint-Bartholomeuskerk, 3 in de kerk van Borsbeke.

Glasraam 1 is een schenking van Karel-Lodewijk van Trimpont (zie §13.2). Tussen de monelen zijn afgebeeld de H. Lodewijk (verwijzing naar de schenker), de H. Jozef en de H. Ida (verwijzing van diens overleden echtgenoten). De tekst onderaan luidt: *Bidt voor de zielen van Josephina Jouret, geb. den 28<sup>e</sup> maart 1836, overleden den 18<sup>e</sup> december 1874, en van Ida Jouret, geb. den 17<sup>e</sup> april 1829, overleden den 13<sup>e</sup> april 1880, echtgenoten van Lodewijk van Trimpont.*

Glasraam 2 is geschonken door August van Trimpont (zie § 13.1). Tussen de monelen ziet men de beeltenis van Sint Augustinus (verwijzing naar de schenker), de H. Amelia (verwijzend naar zijn overleden echtgenote), en de H. Willem (verwijzend naar zijn overleden vader Guillaume of Willem van Trimpont). De onderaan geschreven tekst luidt: *Gedenk de zielen van Emilia Jouret, geb. den 18 november 1830, overleden den 9 dec. 1876, echtgenote van August van Trimpont, en hunne dochter Maria oud 17 jaren overleden den 23 februari 1883.*

Glasraam 3 is een gift van Emiel van Trimpont (zie § 13.2). Het stelt de lijdende Christusfiguur voor. De tekst onderaan luidt: *Ad Dei gloriam me posuit Rev. Emilius van Trimpont, pastor* (Ter ere Gods werd ik hier geplaatst door Emiel van Trimpont, pastoor).

in de frontlinies zijn plicht deed- in Frankrijk verbleef) en dan nog van een paar jaren net vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog toen zij in hun villa in Heist-aan-Zee gingen wonen. Ter zijde, van 1915 tot 1918 werd hun eigendom in de Lessensestraat ingenomen door het Duitse "*Feldgericht*" en "*Kriegsgericht*"<sup>53</sup>. En op het einde van de tweede wereldoorlog verbleven Victor en Anna Marie op de buiten (Sint-Maria-Oudenhove) uit angst voor mogelijke bombardementen: zij verkochten het huis in oktober 1942 aan fietsenfabrikant De Smet (Thompson).

Victor zette eerst de stoffengroothandel van zijn vader verder, en werd nadien rentenier. Hij werd in 1907 verkozen tot gemeenteraadslid op de lijst van de Katholieke partij en door de oorlogsomstandigheden bleef hij dit, op papier althans, tot de eerstvolgende verkiezingen die pas na de oorlog werden gehouden, en waarvoor hij trouwens geen kandidaat was. Ter zijde, de kieswet van 1893 waardoor het meervoudig stemrecht werd ingevoerd had zijn kiescapaciteit op drie stemmen gebracht. In 1913 volgde hij voor een korte tijd zijn vader op in het Bestuur der Godshuizen, en in 1920 werd hij lid van de Kerkraad waar hij om persoonlijke redenen in 1923 ontslag nam.

Het echtpaar was een zeer welgesteld<sup>54</sup> vooral vóór de beurscrash van 1929. Victor overleed in Sint-Maria-Oudenhove op 11 augustus 1946, en Anna Marie volgde hem in de dood zeven jaar later.

Het echtpaar kreeg vier kinderen van wie het jongste, Antoinette, als kleuter gestorven is:  
- Fernand, Louis, Marie, Camille Van Trimpont, geboren in Geraardsbergen op 24 juli 1897 en er overleden op 24 november 1954. Oudstrijder 14-18, onderscheiden met o.m. het Vuurkruis en het Oorlogskruis met Palm, en stichtend voorzitter van de Vuurkruisersbond kanton Geraardsbergen. Gehuwd in 1928 met Angèle van Wymersch, dochter van sigarenfabrikant Isidore van Wymersch<sup>55</sup> en Rachel Breynaert. Als wijnhandelaar zette hij de facto de wijnhandel verder die was opgestart omstreeks 1900 door zijn grootoom Paul over wie sprake onder §13.2.2.). Het echtpaar kreeg zes kinderen: Eric die sinds jaren in het buitenland vertoeft, Luc(†1979) die gehuwd was met Stella Vekeman, ondergetekende die Christiane Paeleman tot vrouw heeft, Clara die met Etienne Ceulebroeck is getrouwd, Thomas, echtgenoot van Vera de Moor<sup>56</sup>, en Dirk die gehuwd is met Anne-Marie Depuydt.

- Clara, Maria, Désirée Van Trimpont, geboren in Geraardsbergen op 13 januari 1899. Zij werd kloosterzuster bij de Ongeschoeide Carmelietessen in de Carmel van Kortrijk waar zij overleed op 13 januari 1953.

<sup>53</sup> Zie desgewenst: M. VAN TRIMPONT, *Het gerecht in het kanton Geraardsbergen tijdens de burgermaatschappij (ca. 1795-ca. 1920)*, in De Heemschutter, 1999, nr.166.

<sup>54</sup> Terloops gezegd, ingevolge het overlijden van dr. Paul Pieraert in 1910 en via diens nalatenschap maakte hij voorbeeld ook "*Het Hemelryk*" op een bepaald moment deel uit van hun patrimonium.

<sup>55</sup> Over deze sigarenfabrikant zie desgewenst M. VAN TRIMPONT, "*Le Grey Hound*", *een Geraardsbergse sigaar uit de glorie tijd*, in De Heemschutter, 1996, nr.148.

<sup>56</sup> Wijnhandelaar Thomas van Trimpont en Vera de Moor zijn de ouders van ons bestuurslid Filip van Trimpont.

- Elisabeth, Marie, Clémence, Joséphine Van Trimpont, geboren in Geraardsbergen op 28 februari 1901, gehuwd met Albert d'Haese, de latere vrederechter van het kanton Geraardsbergen. Elisabeth is op 18 september 1990 overleden in het "GROOT HUIS/KLEIN HUIS" dat door haar overgrootvader in 1856/57 was gekocht (zie ook § 12 en § 13.1, voetnoot 39). Dit echtpaar had tien kinderen onder wie de in familie- en heemkundige middens gekende Maurice d'Haese die op 28 april 1999 in Geraardsbergen overleed.

### 13.2.1. JULES VAN TRIMPONT

Jules Van Trimpont<sup>57</sup> is in Geraardsbergen geboren op 2 april 1869. Na zijn humaniora aan het Sint-Catharinacollege en na priesterstudies en enkele jaren seculier priesterschap treedt hij toe tot de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (CIMC) uit Scheut, kortweg de Congregatie van Scheut genoemd of nog "de Scheutisten". Op 30 april 1901, amper dertig jaar na de historische ontmoeting tussen de ontdekkingsreizigers Stanley en Livingstone, vaart Jules met enkele metgezellen af naar Kongo-Vrijstaat. Hij zal het er nauwelijks 27 maanden uithouden... Eerst is hij werkzaam in missies gelegen in Mayumbe<sup>58</sup> (Beneden-Kongo) en meer bepaald vanaf januari 1902 als overste van de missie in Kangu. In november van datzelfde jaar wordt hij aangesteld tot directeur van de Staatskolonie in Boma waar hij op 28 september 1903 het leven laat.



<sup>57</sup> Over deze figuur zie desgewenst MARC VAN TRIMPONT, *Jules Van Trimpont, pionier in Congo-Vrijstaat*, in De Heemschutter, 1992, nrs.104-105. (In deze publicatie staan jammer genoeg een paar storende fouten). – N. ARNOLD, *A nos héros coloniaux morts pour la civilisation (1876-1908)*, Brussel, 1931, pp.241-242 en de pagina vóór 225.

<sup>58</sup> Over het misiewerk van de pioniers in Mayumbe verscheen in 1997 een licentiaatsverhandeling (K.U.Leuven) van de hand van Ado Verschuere "De inplanting van de missieën van Scheut in de Mayombe (1898-1910)". Daarin wordt het bekeringsbeleid uit de doeken gedaan. Tot omstreeks 1900 werkten de missionarissen met vaste missieposten waarbij kinderen uit hun vertrouwd milieu werden gehaald en in een soort isoleercel werden gevormd tot goede christen naar Europees model. Deze methode wordt snel ervaren als onverantwoord en omstreeks 1900 werd overgeschakeld op het z.g. schoolkapellensysteem met als voornaamste kenmerk de verspreiding van de evangelisatie bij de mensen op de plaats waar ze leefden wat een netwerk van schoolkapellen deed ontstaan. Een tweede belangrijk kenmerk was de inschakeling van een zwart medewerker, de catechist. De positieve ervaring in het Mayumbe-gebied heeft tot gevolg gehad dat het schoolkapellensysteem verspreid werd over heel Kongo.

### 13.2.2. LEOPOLD VAN TRIMPONT



Leopold, ook Paul, is geboren in Geraardsbergen op 2 september 1872 en er overleden in 1934. Hij deed zijn humaniora (plus een bijkomend jaar wiskunde) in het Sint-Catharinacollege. Hij was wijnhandelaar (ca.1900) en had zijn eigen champagnemerik (*Champagne Néron*). Hij was ook brouwer (brouwerij Van Trimpont, ook "*De Zwaan*" genoemd, in de Karmelietenstraat die van zijn grootouders Benoit Jouret x Felicite de Clippele komt : zij werd, bij akte verleden voor en door notaris Pieter Joseph van Butsele uit Oudenaarde op 24 januari 1824, aangekocht door zijn overgrootmoeder Celestine le Mercier weduwe Benoit Joseph Jouret). Hij was ook, vanaf 1897, kantonnaal agent voor de AG-verzekeringen en zette aldus de activiteit van zijn vader verder. Hij was even

sigarenfabrikant en voerde het merk "*Baron de Broqueville*". Hij was actief in de burgerwacht en was van 1907 tot 1914 de (laatste) bevelhebber van het korps, met de rang van majoor<sup>59</sup>; hij volgde in die hoedanigheid zijn *cousin* Prosper de Clippele op die in 1907 ontslag had genomen. Hij was ook nog medestichter (1896) van *De katholieke Jonge Wacht*<sup>60</sup>. Hij was gehuwd met Alice Boudewijn (ook Baudouin) die geboren is in Elsene en die met haar ouders in het z.g. "*Boudewijnkasteeltje*" op de Oudenberg (het latere buitengoed van het college) woonde. Zij kregen meerdere kinderen onder wie de destijds in Geraardsbergen welbekende verzekeringsmakelaar (en medestichter van de lokale *Lions*) Michel Van Trimpont, vader van dr. Paul Van Trimpont en van verzekeringsmakelaar Ludo Van Trimpont.



MARC VAN TRIMPONT

(wordt voortgezet)

<sup>59</sup> Voor wie niet vertrouwd is met de militaire graden: majoor is de eerste rang van de hogere officieren. Over de burgerwacht van Geraardsbergen, zie desgewenst: M. VAN TRIMPONT, *De Geraardsbergse 'Garde Civique' of Burgerwacht (1795-1920)*, Geraardsbergen, 1997.

<sup>60</sup> GERAARDSBERGS HEEMKUNDIG ARCHIEF, nr.850. De Katholieke Jonge Wacht was een vereniging die zich vooral bezig hield met de organisatie van de verkiezingen.